

Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. Medlemsbrev november 2015

Viner från USA -tasting 17 november



Tisdagen den 17 november kl. 18.30 på adressen Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i Engblom&co:s utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 mittemot K-rauta) håller vi nästa tasting.

Temat denna gång är vinlandet USA. Under ledning av **Kim Törnqvist** bekantar vi oss med vinodlingen i USA och smakar givetvis även på amerikanska viner - såväl vita som röda.

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått eller via länken på hemsidan, helst genast men allra senast 13.11. Kom ihåg att ta med sex glas, pengar och din tastevinskopa.

Munskänkarna hade framgång i VM i blindtasting.

Världsmästerskapet i blindtasting har avgjorts. Munskänkarlaget från Sverige placerade sig på tredje plats, medan laget från Suomen Munskänkarna blev elfte i den stenhårda konkurrensen. Vi gratulerar! Tjugo lag deltog i tävlingen i Chateaufeuf-du-Pape. Spanien segrade denna gång.

Finländskt vin får inte kallas vin !?!

Vi återger här i dess helhet WOW Pro News artikel om världens nordligaste vingård i Sundom:

Kaarlo Nelimarkka får inte kalla sitt vin för vin

Den nordligaste vingården i världen får inte kalla sitt vin för vin. Kaarlo Nelimarkka i den finska byn Sundom berättar om problematik och lycka.

Hallå där..

Kaarlo Nelimarkka, på Sundom Wine i den lilla byn Sundom strax söder om Vasa i Finland. Den nordligaste verksamheten i världen att ha vinodling som huvudsyssla.

Stämmer det att ditt vin inte får kallas vin?

– Det stämmer att vin tillverkat av finska druvor inte får kallas vin eftersom Finland inte har anmält sig som vinland i EU:s vinlista. Man får göra bärviner och sälja direkt från bärvingårdar här i Finland men om man gör viner av finska druvor så får man inte sälja vinet eller ens kalla det för vin. Jag tror att Finland är det enda landet i hela världen som inte har rätt att kalla vin gjort på inhemskt odlade druvor för vin utan måste istället kalla det för, till exempel, alkoholhaltig dryck tillverkad med finska druvor.

Kan ni leva på verksamheten?

– Nej, vi kan inte leva på vinodling och försäljning av vin, eftersom vi får inte sälja vinet. Alla planer som vi hade före grundandet av Sundom Wine, år 2011, blev krossade då det blev klart hur konstigt och tokigt det är inom vinsektorn i EU och i Finland. Man får inte sälja vin direkt från vingården eftersom Finland har monopol på alkoholhaltiga drycker. Enligt EU vore det orättvist om vi fick sälja vin direkt från vingården medan utländska viner bara fick säljas via Alko, precis som i Sverige. Det är konstigt att Finland och Sverige har ett helt annorlunda system än de andra EU-länderna. Men det finns en förklaring till det också: Finland och Sverige är riktigt bra marknader för stora vinländer och monopol hindrar att vinodling i dessa länder utvecklas så att vinimporten från stora vinländer minskar.

Hur är klimatet i vingården under sommarhalvåret vs vinterhalvåret?

– Jag har inte mätt temperaturerna under vinterhalvåret men under förra vinterns kallaste dag hade vi -15,6 grader. År 1999 var det kallaste

någonsin och då sjönk temperaturen ned till -36,0 grader. Vinrankorna växer i ett ganska varmt mikroklimat eftersom det finns så mycket stenar runtomkring.

Har ni någon speciell metod för att skydda vinrankorna från den svåraste kylan?

– Vi använder bara en 70 -80 cm bred plastremsa som skydd mot höstregn, vinterkyla och mot vårsol.

Hur föddes idéen om att plantera vinrankor i Sundom?

– Allt började för 40 år sedan med en Pinot -planta. Tanken var då att försöka få åtminstone en druvklase. När jag sedan lyckades med det gick det steg för steg framåt. Det var intressant när det började lyckas och många misslyckanden gjorde att jag förstod att jag måste utveckla odlingen enligt vad växterna kräver och inte bara så som sakkunniga skriver.

Vilka är era främsta kunder?

– Firman får fungera på så sätt att hit kommer olika grupper och föreningar, minst åtta personer per grupp. Det kommer mest sådana människor som är intresserade av trädgårdsodlingar och så vidare.

Har du någonsin ångrat att du satsade på vin istället för till exempel potatis?

– Det har varit så intressant att utveckla vinodling att jag aldrig har ångrat och kommer aldrig att ångra att jag började med det,. För länge sedan provade jag också att odla björnbär men det var så lätt att det inte intresserade mig särskilt länge.

Vilken är den tuffaste utmaningen?

– Man kan säga att den tuffaste utmaningen har varit det här året. Allting är tre veckor försenat eftersom det var så kallt i maj och juni. Dessutom har det varit mjöldagg för första gången i sommar. Vi använder inga gifter i odlingen så en stor del av den kommer att bli förstörd. Men, sådant är ju jordbruksarbetet.

Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f.

munskankarna.fi/kyrkslatt_sjundeå

ksmunskankar@gmail.com